

Verksamhetsberättelse för Suderkyrkan 2009

”Om du vill bygga ett skepp, kalla då inte samman människor för att köpa virke, ordna med verktyg, dela ut arbetsuppgifter och organisera arbetet. Lär dem istället att längta efter det vida, oändliga havet.” Antoine de Saint-Exupéry

Under året som gått har flera av församlingens medlemmar uttryckt en längtan efter att få se Gud verka i vår församling, och vi känner hur vi med förväntan har börjat en spännande resa mot det vida, oändliga havet...

Då vi under större delen av året varit utan anställd har vi haft många gästande talare. Vid årets första Gudstjänst predikade Anna Ljung, sjukhuskyrkan. Vid två tillfällen har vi haft besök av Gideoniterna, dels genom den lokala gruppen men också genom Harald Brötell från riksorganisationen.

En söndag fick vi lyssna till Gärd Karlsson och första helgen i maj hade vi besök av den internationella teaterorganisationen ”Covenant players”. Vi har också vid flera tillfällen samarbetat med andra församlingar. Vi upplever ett gott utbyte med Kh Ulf E J Olsson, Havdhems pastorat och Kh Inger Ekvall, Hoburgs församling. Påsken firades med Hemse Pingstförsamling och Västra baptistförsamlingen med Ann-Christine Lindholm, Fredrik Olsson och Roland Andersson som talare.

Sudersångarna hade under våren ett körsamarbete med Havdhems- och Hoburgs- kyrkokörer som resulterade i två konserter, en i Grötlingbo kyrka och en i Strandkyrkan. Under Kristi himmelfärds dagen anordnades en bussutflykt, med Arne Båtelsson vid ratten. Färden gick bl.a. orgelmuseet i Vänge.

”Att leva vid källan” är ett tema som följt församlingen under året och som vi samlats runt vid flera tillfällen. Under våren hade vi en dag tillsammans med Viktor Paulsson och under hösten en församlingshelg med Pär Alfredsson. Däremellan har vi också berört ämnet under flera samtalsgudstjänster. Under 7 sommarveckor hade vi glädjen att ha Mikael Gunnarsson anställd. En av hans arbetsuppgifter var att finnas med på Burgsviks marknad där suderkyrkan även detta år stod och bjöd på kyrkkaffe. Under hösten fattades också beslut att anställa en vakanspastor på halvtid, och i december kom Folke Pettersson på den tjänsten.

Under hela året har det pågått en process då vi jobbat med flera olika namn av sökande till vår ordinarie pastorstjänst. Men anledning av detta hade vi besök i slutet av sommaren utav Ulf Jiewertz som predikade och höll i en samling för våra ledare i ungdomsarbetet. Övriga talare under året har varit Orvar Alteryd, Thomas Nilsson, Agneta Lindqvist, Inger Andersson och Øystein Berge.

Under kyrkornas globala vecka i november var vårt missionsråd ansvarigt för flera aktiviteter, bl.a insamlande av uttjänta mobiltelefoner. Missionsrådet har bestått av Inger Andersson, Eva Gustafsson och Folke Jakobsson.

I Strandkyrkan i Burgsvik har vi under året inbjudit till Bibelläsning och bön samt gemenskap på Onsdagscafé. I Baptistkyrkan i Havdhem har det bjudits in till gemenskapslunch en gång i månaden.

Styrelsen som bestått av Kerstin Bjärgvide, ordf. Johan Wessman, v ordf. Thomas Nilsson, sekr. Allan Båtelsson, kassör samt Stig Hansson, och Eva-Pia Mattsson som suppleant, har haft 9 möten varav 8 protokollförda. Den fråga som dominerat under året är försäljningen av Näs missionshus, och den avslutades i och med att köpekontraktet undertecknades den 16 oktober.

Adjungerade till styrelsen har varit för ungdomsrådet: Samuel Båtelsson och Johanna Österlund, samt bokhållare Ranita Gustafsson. Vi riktar ett varmt TACK till Ranita för ett gediget arbete!

Församlingsmöte har hållits två gånger och två informationsbrev har gått ut till samtliga medlemmar.

Församlingsrådet har bestått av: Roland Andersson, Bengt Bjärgvide, Sylvia Båtelsson, Viola Båtelsson och Eva Gustafsson. Utvecklingsgruppen har bestått av Inger Andersson, Roland Andersson, Kerstin Bjärgvide, Marina Norrby och Jonny Österlund.

Fastighetskommittén, som ser till att hålla våra byggnader i trim har bestått av Allan Båtelsson, Arne Båtelsson, Folke Norrby och Roland Mattsson.

Ja, många blir på vårt årsmöte valda till olika uppdrag, men det är så många fler som lägger ner tid och engagemang i församlingens verksamhet. Det är människor som städar, kokar kaffe och bakar bröd, som är mötesledare och vaktmästare och som på många andra sätt visar omsorg om vår församling. Vi vill också rikta ett djupt känt TACK till alla dessa människor.

Antalet medlemmar var vid årets början 93 st.

3 medlemmar har fått lämna vår gemenskap och gått in i den himmelska gemenskapen, Gerda Ekedal, Inga Johansson och Birger Båtelsson. Vi minns dessa människor och deras livsgärning med tacksamhet.

1 medlem, Madeleine Gunnarsson (Andersson) har begärt förflyttning till annan församling.

2 nya medlemmar har hälsats välkomna in i församlingen, Jonny Österlund och Öystein Berge.

Antal medlemmar 31 dec 2009: 91 st.

Ekonomi ur kassarapporten

Årets resultat: 43 937:-

Öja 21 januari 2010

Suderkyrkans styrelse gm
Kerstin Bjärgvide